

COPA sommerophold 2024

Af; Henning Granslev, landsformand

Mandag den 1. juli

Da det var en stor succes med sidste års sommerophold i Odder, havde COPA også valgt Mantra Park Hotel i Odder som base for sommeropholdet 2024.

Mange af deltagerne var ankommet i god tid til hotellet, så der var tid til at slappe lidt af, inden en god frokostbuffet blev indtaget med god appetit.

Om eftermiddagen var der tid til hyggesnak og lidt shoppet i butikkerne tæt ved hotellet. Aftenens program var en god aftenmenu. Herefter var der optræden af sygeplejerskerne Monica Pedersen og Belinda Freundt fra ABENA/Coloplast, der fremviste nye modeller i stomihjælpemidler. Fra deltagerne var der stor spørgelyst om brug af poser, plader, pasta m.m. Mange af deltagerne udvekslede også råd og erfaringer om dagligdagen med stomi. Monica og Belinda havde også tid til at give en personlig rådgivning om brug af poser, m.m.



Mandag aften.

DOOK1 (valgfrit om man vil kalde det Dokken eller Dokk-et) er navnet på byens kulturhus ved Hack Kampmanns Plads ved havnen i Aarhus. Bygningen indeholder blandt andet Aarhus Hovedbibliotek, Aarhus Stadsarkiv, Borgerservice og andre kulturelle arbejdspladser. Komplekset blev indviet 20. juni 2015. Dokk 1 har et samlet areal på omkring 60.000 m², hvoraf bibliotek og borgerservice omfatter ca. 17.500 m², mens 10.500 m² er til udlejning og cirka 30.000 m² er parkeringskælder. Huset har Europas største automatiske p-anlæg med 1000 underjordiske parkeringspladser. Dokk1 er det største offentlige bibliotek i Skandinavien og samtidig det største kulturbyggeri i Danmark siden Operaen i København.

Tirsdag den 2. juli

Dagens udflugt var en bustur med guide rundt til nogle af seværdighederne i Aarhus. PP busser og chauffør Bjørn Lindberg var bestilt til alle udflugterne. Første stop var ved DOKK1, hvor vi skulle mødes med vores guide Karen Naldahl (Visit Aarhus turistguide).

Monica og Belinda



Aarhus Domkirke

400 års byggeri Kirken er en stor romansk basilika, og var et kæmpeprojekt - stod først færdig henimod år 1300. Den kirke, vi ser i dag, er resultatet af en ombygning i gotisk stil, der stod på fra 1449 til omkring 1500 og forvandlede den noget tunge og mørke bygning til en gotisk katedral. Højdepunktet var dog det helt nybyggede kor, der fremstår med tre lige høje skibe og 13 høje, spidsbuede vinduer, der kaster et hav af lys ind i rummet.

Danmarks længste kirke Med sine 93 meter er Aarhus Domkirke Danmarks længste kirke og rummer ca. 1000 siddepladser. Fra begyndelsen har den været viet til de søfarendes helgen, Skt. Clemens.

Kirkeskibet "Enigheden" stammer fra 1720. Man kender ikke dets sande oprindelse, men eksperter i restaurering af kirkeskibe er af den opfattelse, at det kan være bygget i Holland.

Den russiske zar Peter den Store herskede over mægtige landområder og ønskede også herredømmet på havene. Han bestilte krigsskibe i Holland, hvor de havde den største erfaring som skibsbyggere. I stedet for tegninger lavede værftet en model, som skulle sejles til Rusland, men på turen til Rusland blev skibet med modellen ramt af en voldsom storm ved Skagen og forliste.



Modellen af krigsskibet drev dog næsten uskadt i land.

På en auktion købte nogle fiskere fra Aarhus modellen og gav den i votivgave til Domkirken.

Med sine 2,65 meter i længden og 3,50 meter i højden er modellen det største kirkeskib i nogen dansk kirke.

Karen fortæller

(fortsætter side 16)

COPA Sommerophold 2024.
fortsat:



Bytur Aarhus Teater.

Efter rundvisningen på Dokken fortsatte vi videre til Aarhus Domkirke. På vej til besøget i kirken fortalte Karen lidt historik og fakta om Domkirken (se side 14).

Bussen fortsatte ud til Aarhus Ø, med mange forskellige byggeprojekter, bl.a. havnebad, cafeområde, Isbjerg, Generationernes Hus (som vi besøgte sidste år) og ikke mindst Danmarks højeste beboelsesbygning Lighthouse, et 142 meter højt tårn med boliger, der alle er udlejet.

Fra den nye bydel til noget mere jordnært. En tur rundt i Aarhus Universitetspark. Aarhus Universitet er landets første universitet uden for København. Universitetsundervisningen blev grundlagt i 1928. Arkitekten C.F. Møller tegnede universitet med tilhørende park. Aarhus Universitet er i dag Danmarks næststørste universitet, og har efter udvidelser og fusioner flere afdelinger i både Aarhus og andre byer. Universitetet har 36000 studerende og ca. 9000 fuldtidsansatte.

Fra midtbyen fortsatte turen ud til Mindeparken med stop ved Monumentet, der blev rejst i 1934 til minde om de faldne danske soldater i Verdenskrigen 1914 – 1918 hvor de fleste var dansk-sindede sønderjyder under tysk værnepligt. Efter at parkens oprindelige formål som samlingssted for udenlandsdanskere forsvandt, blev Monumentet centralt for parkens funktion. Monumentet består af en cirkelformet gård, omkranset af en mur hvor der er indhugget 4.140 navne på faldne (i alt ca. 170.000 bogstaver) samt fire store relieffer der symboliserer Udmarchen, Krigen, Freden og Hjemkomsten. Mindesmærket blev indviet 1. juli 1934. Ved indvielsesfestlighederne deltog kongefamilien, Aarhus-borgmesteren og statsminister Thorvald Stauning sam-

men med 50.000 mennesker fra alle egne af Danmark, herunder 6.000 sønderjyder.

På vej til turens sidste stop fortalte vores guide om Kunstmuseet AROS, hvor vi skulle have kaffe med brød. Ved ankomst til hotellet var der tid til at se lidt TV-nyheder inden aftenmenuen blev serveret.

Til kaffen fortalte vicelandsformand Michael Petersen om sit arbejde i COPA regi som administrator af COPA Facebook og afhentning og pakning af masser af stomihjælpe midler til vores stomivenner i Ukraine og undertegnede gav diverse informationer om vores forening.

Onsdag den 3. juli

Der var ikke tid til at ligge og dovne længe inden morgenmad, da vi skulle på heldagstur til Samsø med afgang fra Hou kl. 09.30 Ved ankomst til Sælvig kom vores Hans, vores guide med bussen. Vi kørte direkte ud til Falkecenter Samsø, hvor vi skulle opleve opvisning med Centerets rovfugle. bl.a Russisk Steppeørn, Andesvåge, Amerikansk Havørn og Lannerfalk. I den store arena flyver fuglene meget tæt ind over publikum, medens falkonerteamet fortæller om rovfuglenes levevis i naturen og deres personligheder, samtidig med de viser kunsten at flyve med rovfugle.

På turen rundt på øen fortalte Hans om øen, der har 3800 faste beboerne med 45 nationaliteter. Om sommeren handler de lokale inden kl. 09.00, så er de fri for at stå i kø blandt da mange tusinde turister. De sidste par år har der være en stigning af turister på ca. 25 %. Der er mange sommerjob på Samsø. De mange jord-

bær af høstes af 450 personer fra Rumænien.

Frokosten blev indtaget i Tranebjerg på Sambiosen, der er Samsøs Kultur- og Idræts-hus. Efter frokosten kørte vi på indkøbstur til Købmandsgården. Sidste stop var i Nordby, med tid til kaffe og/eller køb af specialiteter fra Samsø. Kl. 18.15 var der farvel og tak til Hans for en god dag med masser af solskin. Ved hjemkomst til hotellet i Odder ventede aftenmenuen og kaffen.



Købmandsgården.

(fortsætter side 18)

COPA Sommerophold 2024.
fortsat:



Cafe Nordby.



Industrimuseet.

Torsdag den 4. juli

Eftermiddagens udflugt var til Industrimuseet i Horsens. Her var der bestilt rundvisning med guider. Rundvisningen startede i maskinhallen i Horsens gamle elektricitetsværk, hvor der er mange eksempler på dampmaskiner og forskellige former for forbrændingsmotorer fremstillet fra slutningen af 1800-tallet til 1950'erne.

Næste stop var i arbejderboligerne. En oplevelse på tværs af generationer: 1880'ernes trange kår, hvor den store familie bor tæt sammen og ofte går sultne i seng. Herfra videre til 1920'erne, hvor elektricitet, gas og indlagt vand er kommet til. Hos familien 1930'erne mærkes krisestemningen. I 1950'erne lejligheden træder man ind i den hjemmegående husmors nydelige hjem, hvor masseproduktionens materielle goder er blevet tilgængelige for den almindelige arbejder. I 1970'erne er også fjernsyn og badeværelse blevet allemandsje. I år 2000 er en bosnisk familie ved at finde sig til rette – både som familie, men også i byens industrierhverv.

Sidste stop med guiden var i Banken fra 1930 med ekspeditionslokale, direktørens kontor og bestyrelsens mødeværelse. Interiøret stammer fra banker og sparekasser i hele landet. I midten af 1800-tallet opstod de første banker i Danmark, og omkring år 1900 var der cirka 150. På samme tidspunkt fandtes der over 500 sparekasser, som forsøgte at lære danskerne at spare op til dårlige tider.



I en glasmonter er der en kopi af købsaftalen for salget af De Vestindiske Øer, solgt til U.S.A. den 31.marts 1917 for 25. millioner dollars. Ved salget fik Danmark – ud over et beløb, der svarede til en fjerdedel af det danske statsbudget – overhøjheden over hele Grønland.

På hjemturen til Odder var der bestilt kaffe og lagkage på Restaurant Møllebæk. Der var rigelig af lagkage - vi kunne ikke klare det hele.

Torsdag aften - vanen tro aftenmenu, kaffe og hygge.



Kaffe og lagkage.

Fredag den 5. juli

Vejret var ikke just det bedste - faktisk ret kedeligt dansk sommervej. Om eftermiddagen kørte en del af deltagerne en tur ud til Fru Møllers Mølleri i Bjergager. Her er Gårdbutik, Slagter, Ismejeri, Restaurant og en af gårdens bygninger er fyldt med kunst til salg: Glas, keramik, lædervarer, trækunst, og alm. "loppesalgsvare".

Fredag aften blev der serveret en 3 retters festmiddag med vin kaffe, te og sødt. Efter en god festmiddag takkede vi aftenens personale for en rigtig god og hyggelig uge med super service samt en hilsen med tak til hele hotellets personale. I år havde vi fravalgt musik og dans. I stedet var der tid og ro til masser af hyggesnak.



Lørdag den 6. juli

Sidste punkt på ugens program var at nyde en god morgenbuffet, inden vi skulle hjem og selv sørge for mad, opvask og sengeredning, m.m.

**Tak til jer alle for en hyggelig uge i
Odder.**

Henning Granslev

